

## Kriebelen

Ik zit bij opa op de bank  
en probeer niet te raden  
wat hij met zijn vinger  
op mijn rug tekent:

'Een huis? Oma?  
Een dubbeldekkerbus?  
Een eend? Een walvis?'

Opa schudt zijn hoofd,  
tekent, tekent, tekent.

Ik weet allang wat het is,  
maar wat voelt nou fijner  
dan gekriebel op je rug?

Na poging zes lacht opa:  
'Ik stop. Mijn vinger is moe.  
Je zoekt maar een mooie jongen  
om op je rug te kriebelen.'

'En een mooi meisje?' vraag ik.  
'Is dat ook goed?'

Ik durf niet om te kijken.  
Opa zegt niets,  
is even helemaal stil.

Dan schrijft hij  
op mijn rug:

*wie jij maar wil*