

STINE JENSEN

Alles is dromen, dromen is alles

*Fantaseren over de toekomst:
toen en nu*



MET
ILLUSTRATIES VAN
MARIJKE
KLOMPMAKER

kluitman



Nur 210 / IPP012301

Bisac JNF040000

© Uitgeverij Kluitman Alkmaar B.V.

© MMXXIII Tekst: Stine Jensen

© MMXXIII Illustraties: Marijke Klompmaker

Vormgever omslag en binnenwerk: Mariska Cock

Alle rechten voorbehouden, inclusief het recht van reproductie in zijn geheel of in gedeelten, in welke vorm dan ook.

stinejensen.nl

kluitman.nl



BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Vraag:

Wat zijn de voor- en nadelen als computers en robots al ons werk overnemen?

Aan de ene kant levert de overname van ons werk door robots en machines níeuw werk op: iemand moet immers de robots maken en programmeren. Aan de andere kant zijn we dan ook overgeleverd aan technologie en er afhankelijk van. Waarschijnlijk missen we ook nog het plezier van het zelf iets leren en maken, want kom op, het is toch veel leuker om zelf een taart te bakken dan om die uit een 3D-printer te laten rollen?



Denk-je-toekomstvraag

*Hoe ziet de toekomst van werken eruit?
Welke banen verdwijnen of komen er juist bij?
Wat zou jij doen met meer vrije tijd?*

Jelmer (12): 'Ik wil schrijver worden. Ik denk dat een robot een deel van mijn werk gaat overnemen. Ik verzin waar het over gaat, maar de computer rolt er dan een verhaal uit.'

Spencer (10): 'Ik denk dat er alleen nog maar mensen nodig zijn om dingen op afstand te besturen.'

Bram (10): 'Alle banen gaan weg, behalve robotbouwers.'

Jonas (10): 'Ik denk dat er veel banen bij komen, maar banen zoals loodgieters of barmannen bestaan denk ik niet meer. Daar hebben ze dan robots voor.'

Frieda (10): 'Ik denk dat er meer banen komen, zoals bijvoorbeeld banenbedenker.'

Lars (16): 'Ik denk dat er heel veel banen verdwijnen. Maar met technologie komen er ook banen bij. Vooral in de ICT. De robots moeten bedacht en geprogrammeerd worden. Mensen zullen minder nodig zijn. Maar dat is niet goed. Want een baan geeft houvast en een doel in het leven. Vrije tijd is ook verveling. Sommige banen kunnen niet stoppen. Filosoferen kan niet verdwijnen, omdat iemand voor de robot moet blijven denken en we het moeten hebben over wijsheid en de zin van het leven, en wat wenselijk is.'



Doe-je-droomopdracht

Nooit meer hoeven werken omdat de robots al het werk doen? Maar kan een robot wel al het werk vervangen van ons mensen? Of kunnen we juist goed samenwerken met robots? Een robotpak dat ons sterker maakt of een operatie-robot die de chirurg een handje helpt, is niet verkeerd. Hoe ziet het werk van een leraar eruit als er een robot naast hem staat, of van een bakker, buschauffeur of arts? Kies een beroep uit, misschien wat je zelf later wilt worden. Pak een vel papier en beschrijf of teken hoe de samenwerking tussen een robot en een mens eruit zou kunnen zien, of knutsel een robot in elkaar en maak een foto van het resultaat. Beschrijf een dag uit je toekomstige werkende leven.

