

## VRIEND

'Hoe weet je of iemand je vriend is?'  
Het is Eekhoorn die de vraag stelt.  
Ze zitten bij de vijver,  
Schildpad, Eekhoorn, Das en Hazelmuis.

'Dat weet je niet, dat voel je,' zegt Zwaan,  
die langs komt drijven.  
'Hoe voelt dat?' vraagt Eekhoorn.

Daar moet iedereen even over nadenken.

Hazelmuis krabt achter haar oor.  
'Het voelt... vertrouwd,' zegt ze dan.  
'En... veilig,' zegt Das.

'En dat je midden in de nacht kunt aankloppen,  
als er iets is,' zegt Schildpad.

Laatst had hij dat zelf nog gedaan,  
bij Das, toen hij bang was.  
Bang voor niets, eigenlijk.

Hoewel, niet voor zomaar niets.  
Hij was bang voor het niets waar hij niets van begreep,  
en waar hij soms bang van werd.

'Zoals laatst,' zegt Das tegen Schildpad.

'Toen je...'

Schildpad knikt.

'Wat?' willen Eekhoorn en Hazelmuis weten.

...

'Vriendschap is ook,' zegt Zwaan,

'dat je elkaar niet altijd alles hoeft te vertellen.'

*Hij was bang voor het niets waar hij niets van begreep.*