



## Kampioen

Ik bak nu als enige ter wereld  
een wortelspruitjesomelet  
én heb de lekkerste  
spaghettipindakaaskoffie gezet.

Na het douchen ben ik de beste  
in achterstevoren hinkelen  
van de keuken naar mijn bed.

Daar verzin ik een woord  
dat nog niemand kent  
zoals plasotinalitent  
of grikalasukwerifeks.

Je hoeft niet veel te doen,  
want zonder het te merken  
ben je heel vaak kampioen  
in iets gek.